

Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών

«Παγκόσμια Ημέρα Αφήγησης 2018»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Για ενήλικες και παιδιά από 8 ετών και άνω

Σάββατο 17 Μαρτίου 2018

ΑΦΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΣΑΙ

Ωρα: 20:30

**Ιστορίες με άρωμα τσαγιού
«Σοφία, γελάς; Δεν φοβάμαι, αγαπώ»**

Τέσσερις αφηγητές μας ταξιδεύουν σε τόπους μακρινούς και μας προσφέρουν τέσσερα διαφορετικά αρώματα τσαγιού.

Ο **Γιώργος Ευγενικός**, η **Σμαράγδα Αποστολάτου**, η **Ελενίτσα Γεωργίου** και η **Βιργινία Κοκκίνου** αφηγούνται ιστορίες για να γελάσεις, να πιστέψεις, να μην φοβηθείς, να αγαπήσεις, να ταξιδέψεις Ελλάδα, Ισπανία, Σαχάρα, Ιαπωνία, Κίνα, Ισραήλ και να γίνεις επιτέλους ο Σοφός ή ο Τρελός.

Είσοδος: 7€, Μειωμένο 5€ (Περιλαμβάνονται 4 αρωματικά τσάγια)

Τρίτη 20 Μαρτίου 2018

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ωρα: 19:00

"Προφανές+"

Εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας της Μαρίας Νικολαΐδου με ήρωες σοφούς ή ανόητους, ανάλογα το πώς τους βλέπουν τα μάτια και η καρδιά μας. Ήρωες των παραμυθιών που βρίσκονται δίπλα μας κι άλλες φορές τους διακρίνουμε και άλλες πάλι όχι.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟ

Ωρα: 19:30

«Αφηγητές του Κόσμου»

Προβολή βίντεο από όλο τον κόσμο για την παγκόσμια ημέρα αφήγησης. Αφηγητές από Καναδά, Ινδία, Βέλγιο, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Σουηδία, Νορβηγία, Αυστραλία, Τζαμάικα, Σιγκαπούρη, Ιαπωνία και Σουδάν, παρουσιάζουν την δική τους Παγκόσμια Ημέρα Αφήγησης, (τα βίντεο προβάλλονται στην αγγλική γλώσσα).

Διάλειμμα

ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ

Ωρα: 20:00

«Οι σοφοί της Χελμ»

Όλα συμβαίνουν στην πόλη Χελμ, όπου, σύμφωνα με την εβραϊκή παράδοση της Δύσης, ζούσαν τρελοί που πίστευαν τους εαυτούς τους για σοφούς.

Αφήγηση: Βαΐα Κατσαβού

«Ο Κοκκινোসκουφάτος και ο Μαυροσκαρτσουνάτος»

Ένας αδελφός δεν αντέχει το παραλοχτό της μάνας και των αδελφών του και τις παρατάει. Γυρίζει όμως γιατί καταλαβαίνει ότι όλος ο κόσμος έχει παραξενιές.
Αφήγηση: Αγγελική Αγαλιανού

«Ο Κουτοθόδωρος»

Ένας βασιλιάς βάζει τρία ερωτήματα. Όποιος από τους υπηκόους του βρει τις απαντήσεις θα κερδίσει ένα χωράφι. Τι θα κάνει ο Κουτοθόδωρος; Ποιος θα είναι ο ρόλος της κόρης του; Πώς θα αντιδράσει ο βασιλιάς;
Αφήγηση: Ζωή Μώρου

«Ο βασιλιάς και ο Νεκροθάφτης»

Ένας νεκροθάφτης που δουλεύει πολύ και ένας βασιλιάς που τριγυρίζει για να ανακαλύψει πώς ζει ο κόσμος στο βασίλειό του. Οι απαντήσεις του νεκροθάφτη στις ερωτήσεις του βασιλιά αποτελούν ένα αίνιγμα.
Αφήγηση: Αγγελική Νιάρχου

«Ο Γιάννος ο τσαλαφός»

Ο ένας μετά τον άλλο, οι γιοι μιας φτωχής οικογένειας βρίσκουν δουλειά, με μια παράξενη συμφωνία: θα πληρωθούν μόνο αν δεν θυμώσουν ότι κι αν συμβαίνει...Ο πρώτος τσάμπα δούλεψε. Το ίδιο και ο δεύτερος. Θα τα καταφέρει ο Γιάννος ο τσαλαφός και πώς;
Αφήγηση: Καλλιόπη Λιαδή

«Ο σπανός με τα στοιχήματα»

Τρεις νέοι, αποχαιρετούν ένας-ένας τον πατέρα τους και πάνε να βρουν δουλειά. Κάθε φορά, ο καθένας παίρνει μαζί του καμήλες και χρήματα. Στο δρόμο τους, ανταμώνουν πάντα τον ίδιο άντρα - έναν σπανό. Εκείνος τους υπόσχεται δουλειά, αλλά πρώτα τους βάζει στοιχήματα. Ποιός κερδίζει και ποιός χάνει τελικά;...
Αφήγηση: Βιολέτα Σολιδάκη

«Το παλικάρι και οι πατσές»

Ένα παλικαράκι πάει να καθαρίσει στη θάλασσα τις πατσές και μπλέκεται σε τραγελαφικές περιπέτειες και μπερδέματα που μόνο δύο σκυλιά μπορούν να τα ξεμπερδέψουν.
Αφήγηση: Γιώργος Ευγενικός

Διάλειμμα

«Η γυναίκα με το νεκρό παιδί»

Μια γυναίκα χάνει το μονάκριβο γιο της που πεθαίνει ξαφνικά. Ζητά τρόπο να τον αναστήσει. Ένας γέρος σοφός τη στέλνει να πάρει σπόρους σουσαμιού από ένα σπίτι που δεν έχουν κανέναν νεκρό. Δεν βρίσκει κανένα τέτοιο σπίτι και έτσι το παίρνει απόφαση.
Αφήγηση: Μαρία Βραχιονίδου

«Ο άνθρωπος που ήθελε να ζει αιώνια»

Ένας νέος θέλει να ζήσει για πάντα, πράγματι βρίσκει έναν γέρο που όσο παραμένει στο βουνό μαζί του ο θάνατος δεν μπορεί να τον βρει. Κάποτε όμως νιώθει νοσταλγία για τον τόπο του και φεύγει πάνω στο άλογο του σοφού γέρου.
Αφήγηση: Αναστασία Κατσάπη

«Ο κάκτος»

Ένας κάκτος που φυτρώνει στη μέση μιας μεγάλης ερήμου ψάχνει να βρει το νόημα της ζωής του. Θα τα καταφέρει άραγε να το βρει;

Αφήγηση: Αργυρώ Σχιζογιάννη

«Τα Χνάρια»

Τα Χνάρια είναι μια ιστορία σοφίας των Σούφι. Μας μιλά για τις δυσκολίες της ζωής και πως ο άνθρωπος μπορεί να ανακουφιστεί, γνωρίζοντας πως υπάρχει η Θεία ενέργεια που τον συντροφεύει και τον ξεκουράζει..

Αφήγηση: Γιώτα Θεμιστοκλέους - Δασκαλάκη

Διάλειμμα

«Ιστορίες του Ναστραντίν Χότζα»

Ο Νασρεντίν ήταν ένας λαϊκός φιλόσοφος που έχει μείνει στη μνήμη και την παράδοση της Ανατολής για τις ευτράπελες ιστορίες και τα ανέκδοτά του.

Γύρω από ένα τραπέζι θα γευτούμε τη γλύκα του ανατολίτικου σιμιγδαλένιου χαλβά και την γλύκα των ιστοριών.

Αφήγηση: Γιαννούλη Βασιλική, Θεοδωρίδου Αννα, Καλαντζίδου Κατερίνα, Κάππα Ευαγγελία, Μάντουκα Ελενη, Μπακάλη Δήμητρα, Μπελεβώνη Καλλιρρόη, Μπουραντάνη Ελεάνα, Ποτουρίδου Ερμιόνη.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις της Τρίτης 20 Μαρτίου 2018 είναι ελεύθερη.